

# CÙNG MẸ TÍN THÁC VÀO LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG ĐẠI HỘI LA VANG 2016 - LAS VEGAS, NEVADA, USA.

*Xem chừng càng cận kề ngày 20.11.2016, ngày kết thúc Năm thánh Lòng Thương Xót, toàn thể Giáo Hội, đặc biệt Giáo dân Công giáo Việt Nam càng nỗ lực múc lấy những ích lợi tinh thần của năm thánh rất cần thiết trong đời thường này. Bài viết chỉ muốn đan cử một thí dụ cụ thể về tinh thần đạo đức biệt kính Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Lavang qua việc: **VÀO SA MẠC VỚI MẸ LAVANG KỶ IX** được tổ chức ở đền thánh Đức Mẹ Lavang, Las Vegas, tiểu bang Nevada, Hoa Kỳ.*





Las Vegas, thành phố lớn có hơn 600 ngàn dân cư, thuộc tiểu bang Nevada, nguyên là một vùng đồi núi hoang dã. “Núi” có nghĩa là lên cao. Trên những trục lộ giao thông về Las Vegas, ai cũng nhìn thấy những bảng lưu ý về độ cao của Las Vegas, có chỗ cao hơn 2000 bộ, có chỗ cao hơn 4000 bộ so với mặt biển.... Những lưu ý này được nhận rõ qua những chiếc xe vận tải dài nặng nề đang bò lê bò lét lên giốc cao. “Hoang dã” được nhìn nhận qua vô số những dãy núi khá cao, còi cọc, không có màu xanh và không có cây cối, và nhất là không có bóng dáng dân cư.... Bầu khí vắng tanh! Cảnh vật vắng vẻ, núi đá trơ trọi. Tôi nhủ thầm: Thật là tốt cho quý thầy khổ tu chiêm niệm ở đây: không có ai chung quanh để nói và không còn nhìn thấy ai để phê phán... chỉ có Chúa ở trên núi cao.

Dấu tích của những bức tranh khắc trên đá, cho thấy có bóng dáng con người ở Las Vegas cách nay hơn 2000 năm. Họ là những thổ dân du mục. Mãi về sau này, cho đến năm 1829, sách sử ghi tên một hướng đạo sinh người Mỹ Tây Cơ, Rafael Rivera, như là người khám phá ra Las Vegas. Năm



1844 John C. Fremont đến đây để khai phá và sinh sống. Ông được coi như nhân vật tiên phong khám phá và khai thác Las Vegas. Đường mang tên John C. Fremont ở phố Las Vegas ghi nhận công ơn khám phá này. Las Vegas, tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là đồng cỏ, để đánh dấu một địa danh duy nhất có màu xanh, có sức sống được bao bọc chung quanh bởi vùng đồi núi hoang dã cằn cỗi và mênh mông này.

Mãi tới năm 1905, Las Vegas mới được xây dựng thành thành phố và được liên bang chính thức công nhận năm 1911. Thành phố có phát triển, nhưng không có gì hấp dẫn về thương mại hay du lịch...xem chừng nó chỉ là một nơi dừng chân giữa chặng đường quá dài giữa Salt Lake City và Los Angeles. Nhưng rồi nhờ những đầu óc thương mại thượng thặng, dưới sự xui khiến của thần tài và vua cờ bạc, năm 1931 Las Vegas được chính phủ liên bang chính thức nhìn nhận là sòng bạc hợp pháp đầu tiên ở Mỹ. Từ đó, Las Vegas trở thành thành phố của cờ bạc, của mua sắm, của những sinh hoạt về đêm...Nó được mang tên SIN CITY – Thành phố tội lỗi – Tội lỗi! nhưng lại rất thu hút và hấp dẫn muôn người!

Người ta hay đúng hơn những vị lãnh đạo tôn giáo, nhất là Công Giáo bàn thảo rất nhiều về tệ nạn cờ bạc và những khổ lụy của nó, giống như người Việt Nam hay nói: cờ bạc là bác thằng bần! Tuy nhiên, cho đến giờ này, xem chừng những quan tâm đạo đức hay luân lý phải nhường chỗ cho tội lỗi thao túng. Nếu tính toàn bộ lãnh thổ của quận Clark, phải có đến 170 sòng bạc. Riêng Las Vegas đã chiếm tới 103 sòng bạc khách sạn, tức là những khách sạn sang trọng và đồ sộ, được tổ chức thành sòng bạc. Những tầng trên là phòng ngủ - tầng trệt là sòng bạc và nhà hàng ăn uống hay cửa hàng mua sắm. Sòng bạc, quán bar và những nơi mua vui giải trí mở cửa suốt đêm ngày. Đúng là thành phố của ánh sáng. Tội lỗi cần bóng tối, nhưng nơi này, Las Vegas, tội lỗi cần ánh sáng?



Cách nào đó, giáo huấn Công Giáo xem chừng kém ảnh hưởng nơi Las Vegas. Lợi nhuận quá lớn cho Nevada, mỗi năm thu đến 10 tỷ mỹ kim và không còn ai nghĩ đến ngày kết thúc của những sòng bạc qui mô này. Lợi nhuận vật chất nhường chỗ cho những giá trị linh thánh không có hiệu quả kinh tế. Giống như người Việt Nam từ Miền Bắc hay nói: “lương tâm không bằng lương thực” vậy.

Đứng trước những khó khăn quá lớn lao, sức người không thể vượt qua được này, người Việt Nam hay diễn tả bằng những câu ca dao ngắn gọn như: Bẻ que chống trời! hay: Đội đá vá trời! hay mò kim đáy biển! hay thờ ra thất vọng và kêu là BỐ TAY! Phái! Không thể hay chúng ta phải bó tay trước những sòng bạc và thói ăn chơi nhiều màu sắc tội lỗi của Las Vegas. Tuy nhiên, có người, nhờ ơn Chúa và ơn Mẹ La Vang, đã không bó tay, nhưng đã dang tay đổi hướng, tìm một đối phó tích cực hơn.

Cha sáng lập: Giuse Nguyễn đức Trọng. Cha Trọng nguyên là linh mục của Tổng giáo Phận San Francisco. Ngày 1.7.2000 Ngài hy sinh đến phục vụ cho cộng đoàn Công Giáo Việt Nam ở Las Vegas với bài sai theo giáo luật là Quản nhiệm, tức không là Cha xứ, nhưng chỉ là Cha phó của một giáo xứ người Mỹ và đảm nhận trách nhiệm chăm sóc cộng đoàn Việt Nam nhỏ bé, chưa có nhà thờ riêng phải chung nhà thờ với người địa phương, nơi Cha quản nhiệm mình làm cha phó. Đây là một nâng đỡ đặc biệt của Giáo Hội địa phương dành cho những cộng đoàn nhỏ: Cha quản nhiệm ăn lương Cha phó của giáo xứ Mỹ và làm việc part-time cho cộng đoàn Việt Nam không có lương. Những ngày đầu sinh hoạt mục vụ, Cha quản nhiệm đã đặt tên cộng đoàn công giáo Việt Nam ở Las Vegas là CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ LAVANG. Hai nơi đều có thể viết tắt là LV. Nhưng rất khác nhau: Las Vegas, nơi tội lỗi . Lavang, nơi thánh địa.



Đức Mẹ La Vang làm phép lạ: Ngày 2.3.2001 Cha Giám Quản giáo phận đồng ý cho 200 gia đình công giáo Việt Nam ở Las Vegas sử dụng khu đất rộng 1.7 mẫu nơi hiện nay để phát triển đền Thánh mẹ La Vang mà không phải trả tiền trong vòng 10 năm. Sau đó không lâu ngày 29.1.2002 Đức Tân Giám Mục Joseph Pepe tặng luôn thửa đất trên cho người công giáo Việt Nam. Đất đã có rồi nhưng cần rất nhiều hy sinh đóng góp của bà con để bắt đầu khởi công xây dựng chính thức ngày 3.2.2003 . Chỉ tám tháng sau, ngày 18.10.2003, đền thánh được thánh hiến và chính thức được gọi là: **ĐỀN THÁNH MẸ LAVANG LAS VEGAS**. Las Vegas không còn là nơi sinh tội và bao nhiêu khổ sở, nhưng là nơi phát sinh ơn thánh và niềm vui cho muôn người có lòng biệt kính Mẹ Lavang. Giống như ngày xưa nơi rừng sâu Lavang, Quảng Trị, nơi chết chóc và Mẹ Lavang đã hiện ra ban ơn nâng đỡ cho đoàn con đang ẩn trốn.

Cha Giuse Nguyễn đức Trọng đã cùng với giáo dân cộng đoàn Đức Mẹ Lavang đã tổ chức Đại Hội mang tên Vào Sa Mạc với Mẹ Lavang kỷ I ngày 15-17 tháng 10. Số người tham dự chỉ độ khoảng hơn 500 người. Nhưng rồi Đại Hội được tổ chức cứ hai năm một lần, số người tham dự tăng dần... cho đến năm 2011 sau đại hội lần thứ IV. Cha tân Giám Đốc, Cha Giuse Đồng Minh Quang đã cho tổ chức từng năm một. Số khách hành hương tăng nhanh... cho cho đến 5000 người như đại hội Vào Sa Mạc Kỳ IX năm 2016 này.

Điều đáng ngưỡng mộ nơi đền thánh Mẹ Lavang Las Vegas là:

Ban Giám Đốc và Ban điều hành đại hội đã trả lời rất đúng nhu cầu tâm linh của bà con hành hương về Lavang là: cử hành thánh lễ biệt kính Mẹ La Vang cũng như nghe giảng thuyết và học hỏi. Để làm nổi bật trọng điểm chiều sâu tâm linh này, đại hội đã coi nhẹ chuyện văn nghệ chuyên nghiệp hay những sinh hoạt bên lề như quảng bá hay những sinh hoạt có tính cách mua bán. Để tiết kiệm thời gian cho việc ăn uống riêng tư tự túc, đại hội đã bao ăn cho toàn thể bà con đến hành hương. Ai cũng phải ngưỡng mộ tài tổ chức và sự hy sinh lớn lao của vô số thiện nguyện viên đã tốn công, của nấu nướng và chuẩn bị cả 4000 phần ăn cho khách hành hương đến từ muôn phương. Quý linh mục và tu sĩ nam nữ còn được cực kỳ biệt đãi với thức ăn rất ngon, còn ngon hơn cả nhà hàng khách sạn. Lúc nào chúng tôi cũng thấy bà Yên Regan, anh Thanh, anh Minh.... Và nhiều thiện nguyện viên khác rất tận tình, khiêm tốn và sẵn sàng trả lời cho những gì chúng tôi cần.

Có những sông bạc và những nơi vui chơi được đặt tên Paradise ở Las Vegas... Riêng tôi, tôi, không cần đi xa đến những sông bạc đó để có chút hương vị paradise. Tôi đã hưởng được phúc thiên đàng ngay tại chỗ, ngay nơi chính đền thánh Mẹ La Vang Las Vegas. Những anh em linh mục thánh thiện như Cha Giuse Nguyễn đức Trọng, Cha Giuse Đồng Minh Quang, Cha Tôma Hà quốc Dũng DCCT. Là chủ nhà, nhưng luôn quan tâm chăm sóc và hỏi xem chúng tôi cần gì để trả lời cho những nhu cầu của chúng tôi. Những thiện nguyện viên trong đền thánh đã có những hy sinh ngoài số đếm cho chúng tôi. Điều đáng động nơi tôi là sự kiên nhẫn và lòng khiêm tốn hiền dịu của họ. Tất cả rất giàu lòng thương xót như Chúa Cha. Tôi nghĩ: Họ sống đúng ý chang chủ đề năm thánh.

Riêng tôi, được mời đến Đền Thánh Mẹ Lavang Las Vegas với tư cách thuyết trình viên cho chủ đề: **LÒNG THƯƠNG XỐT TRONG ĐỜI THƯỜNG.** Tôi có 75 phút để trình bày đề tài thực tế này. Vận dụng sinh hoạt thực tế của Las Vegas, quan sát thấy nhiều



người đến đây để đánh bài. Họ đánh bài vì **GHIỀN** và vì muốn tìm một may mắn đổi đời. **GHIỀN** có nghĩa là không thể thiếu. Như trong kinh nghiệm sống, tôi thấy có những người ghiền thuốc lá, ghiền uống rượu, ghiền cờ bạc... Từ đó tôi trình bày chủ đề: **LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG ĐỜI THƯỜNG** với ba cái **GHIỀN**:

**GHIỀN ĐỌC LỜI CHÚA**: Đọc kinh thánh ít là 1 lần trong ngày nhất là trong giờ kinh tối.

**GHIỀN ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH**: Ăn cơm chung, chơi chung, nói chuyện với nhau một lần trong ngày.

**GHIỀN HY SINH BÁC ÁI**: Cầu nguyện cho nhau, khuyên bảo nhau, giúp nhau... ít là một lần trong ngày.

Nếu có được những cái **GHIỀN** này, chúng ta sẽ có cơ may đổi đời: đời sống sẽ bình an và hạnh phúc hơn.

Riêng tôi, tôi **GHIỀN CÁM ƠN CHÚA**: Việc Chúa làm cho con, ôi thật vĩ đại! Con thấy mình chan chứa niềm vui (*Trích Thánh Vịnh 126*).

Tôi quan sát thấy cả hơn 2000 người, ngồi chật nít ba lều hội trường, chăm chú lắng nghe bài thuyết giảng về ba cái **GHIỀN** của tôi. Hy vọng Chúa và Mẹ La Vang giúp cho bà con đổi đời nhờ ghiền những cái tôi yêu cầu.

Kết quả rất đáng khuyến khích: Có ít là hai người đến cho tôi tiền khen thưởng và bảo: Cha giảng hay và dễ hiểu! Tạ ơn Chúa!

Thêm một điều đáng chú ý trong kỳ đại hội IX năm nay là: trong số 15 quầy hàng được trưng bày dọc theo đường chính dẫn vào đền thánh, có gian hàng cha **PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP**. Năm nay Văn Phòng cáo Thịnh Ân Phong Thánh TBD ở Nam Cali vận dụng được gia đình anh chị Nguyễn Văn Học, gia đình anh chị Bình Tư và gia đình anh Đào Tuấn Kiệt... để quảng bá sách báo về Cha TBD cũng như biểu, tặng chuỗi ảnh, nước thánh và ảnh tượng Cha TBD. Chúng tôi mang tới đây 1000 quyển Niên Lịch Phụng Vụ 2017, cả ngàn quyển Đặc San Lễ giỗ 70 và đặc biệt có 500 quyển sách **GIÁO LÝ PHÚC ÂM** năm A 2017... do tôi biên soạn và



phát hành. Tận dụng 30 phút trước giờ thuyết giảng, chúng tôi đã phân phối gần như toàn bộ những gì chúng tôi cần phân phối. Bà con đáp trả một cách tận tình và quảng đại. Riêng quyển Giáo Lý Phúc Âm, chúng bán với giá \$10/quyển để lấy phân nửa trả tiền in và phân nửa sung vào quỹ tuyên thánh. Chúng tôi ai cũng nhìn nhận là: Chúa đã dẫn đường cho chúng tôi đến Las Vegas. Đức Mẹ La Vang đã cùng đi với chúng tôi vào sa mạc và Cha Phanxicô Xaviê Trương bửu Diệp đã giúp chúng tôi thành công lớn trong việc chung này.

Kết thúc bài viết, tôi muốn bày tỏ cái **GHIỀN CẢM TẠ MUÔN HỒNG ÂN CHÚA BAN** bằng câu thánh vịnh: Việc Chúa làm cho con, ôi thật vĩ đại, con thấy mình chan chứa niềm vui.  
Amen

Linh mục Phêrô Trần thế Tuyên

